

## Người kể chuyện rong

**G**ióng như trong truyện Kiếm hiệp có người kể chuyện rong trong tửu lâu, trà lâu, kể hay, khách nghe thưởng cho. Bần đạo chỉ xin làm người kể chuyện mua vui hầu quý đạo hữu, quý thí chủ. Toàn là những chuyện đời tu của kẻ hèn đã có “tí tuổi” này! Tuổi thật là 65, tuổi Thìn, nhưng mẹ thân yêu đã nhờ người ăn gian bớt cho một tuổi để có thể hợp lệ thi vào Tiểu chủng viện Sao Biển Nha Trang. Xin Chúa đại xá cho, cũng vì Giáo Hội mà xin trẻ lại để đi tu, hi hi hi... Nếu như kể chuyện dở òm thì xin đừng ném gạch đá “thật” bể đầu bần đạo, mà hãy ném “gạch” nghĩa bóng cho kẻ hèn lượm xây Nhà thờ Cửa Cạn. Xin đa tạ. Vậy xin kể:

### **Hát bài nào tối thứ bảy?**

Có một số bằng hữu hỏi bần đạo hát bài chi khi dâng lễ tại Thanh Xuân. Quý thí chủ thân mến, tối hôm thứ bảy dâng lễ tại quê nhà Thanh Xuân để xin ít “gạch”, bần đạo đã hát một bài, bài “Le Seigneur a frappé à tes volets – Chúa đã gõ cửa nhà bạn”, một bài hát tiếng Pháp mà bần đạo và 49 chú tiểu cùng lớp còn thò lò mũi xanh đã được tập năm 1965. Dĩ nhiên bây giờ giọng vịt cồ khàn khàn, không khàn khàn liêu trai như Khánh Ly, bần đạo cũng rần hát. Không dám múa rìu qua mắt thợ, múa gậy vườn hoang, bần đạo đã tập tành hát đi hát lại trong phòng ngủ, rên ư ử từ mấy ngày trước... Sau lời nguyện Kết lễ, bần đạo long trọng mời mọi người an tọa. Mở máy Rên lên và than ít lời, sau đó là hát. Hát lần 1 xong, bần đạo cũng xin dịch lại cho hợp với mục đích... Đại

ý là Chúa đã gõ cửa lòng anh chị em, anh chị em đừng giả bộ không nghe, mà xin hãy mở lòng ra, mở túi ra giúp cho kẻ hèn này xây Nhà thờ Cửa Cạn với... Hát lần 1 xong thấy bà con vỗ tay, hát lần 2 xong lại thấy vỗ tay, nghe mà nở lỗ mũi “trong nòng thì thung thướng nằm thao!” Không biết vỗ tay khen vì lịch sự hay chỉ là ngoại giao, nhưng thôi cứ đơn sơ mà vui nhận. Giống như Đức cha Marcel Piquet, giám mục tiên khởi Nha Trang nói: “Cha cũng biết là họ khen phĩnh cha, nhưng cha cũng thích lắm!” Hic hic hic... Sau thánh lễ, xin cảm ơn cha chánh xứ, cha phó xứ đã nhường cho bần đạo làm chủ tế và giảng, cảm ơn quý xơ, ca đoàn, hội đồng mục vụ, và bà con giáo dân rất nhiều. Rồi ra về lúc 8g00 tối, lòng vui sướng hân hoan, mang theo một “sổ gạch” cho Nhà thờ Cửa Cạn. Tạ ơn Chúa... Không biết đêm đó ngủ có ai gặp ác mộng không? Tái phẩm: xin click hai lần bài hát để nghe và xem lời bài hát. (Sorry , không biết chèn nhạc!)

*Le Seigneur a frappé à tes volets*

*Ami, ami, ami, ami*

*Le Seigneur a frappé à tes volets*

*Mais toi, tu dormais*

*N'attends donc pas que la nuit s'achève*

*N'attends donc pas de finir tes rêves*

*Le Seigneur a frappé à tes volets*

*Mais toi, tu dormais*

Tạm dịch là : Chúa đã gõ cửa nhà bạn/ Bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi /Chúa đã gõ cửa nhà bạn/ Nhưng bạn vẫn ngủ. Bạn đừng đợi đêm tàn/ Bạn đừng đợi kết thúc các giấc mơ của bạn/ Chúa đã gõ cửa nhà bạn/ Nhưng bạn vẫn ngủ mê.

**Lm Nguyễn Đức Khấn SB65**