

# CANA MIỀN GALILÊ MỘT LẦN GHÉ

## ● Công Khanh SB67

Tôi và Nguyễn Tâm Lâm Bích có một lần đến Cana thuộc Palestine cùng với đoàn người trong tour đi Israel. Tại đó, cha Tôma Hồ Thanh Minh, một thành viên trong đoàn, lúc bấy giờ là cha sở giáo xứ Thái Hòa, giáo phận Cần Thơ, đã dâng lễ trong nhà thờ Thánh Bartholomew cho đoàn tham dự.

Người dân Israel/Palestine làm du lịch hành hương cực kỳ bèn. Cana được tiếp thị rượu thật 'sốt sắng'. Tôi và Tâm mua một chai và ngồi thưởng thức rượu vang Cana của các sœur bên bờ hồ Galilê. Không biết rượu ấy có ngon bằng rượu thời Chúa Giêsu 'làm' từ nước lã hay không. Hồ Galilê còn tiếp thị món đặc sản cá 'Phêrô'. Lúc đầu ai cũng háo hức muốn biết cá Phêrô ra làm sao. Rốt cùng mới vỡ lẽ ra đó là con cá rô phi. Còn cá có được bắt lên từ biển hồ Galilê hay không chỉ có Chúa biết. Rượu ở Cana làm



Tiệc cưới thành Cana thời Chúa Giêsu, Jan Vermeiren. Ảnh: T.L.

đã hóa thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã mức nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói: “ Ai cũng hết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ”. Đức Giêsu đã làm dấu lạ này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. (Ga 2: 1-11)

### **Góc nhìn của một linh mục**

Trước hết, cảnh đám cưới này, theo cha Fr. Gaetano Piccolo, muốn nói với chúng ta rằng cuộc đời

con người của chúng ta được tạo nên từ những thời điểm khác nhau, những khoảnh khắc khác nhau: có thời điểm để ăn mừng, để yêu nhau, nhưng cũng có lúc rượu cạn và lễ cưới gặp chung cục phải kết thúc sớm hơn dự kiến. Có những lúc Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình trong cuộc sống của chúng ta và những lúc mà Ngài chọn im lặng.

Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta giàu có, chúng ta có thể mời người khác tham gia vào niềm vui của chúng ta và có những lúc chúng ta nghèo, như cặp vợ chồng này, không có đủ rượu để chia sẻ. Nhưng cũng có thể rượu cạn vì có nhiều khách hơn dự kiến: điều đó khiến người ta dễ liên tưởng đến một cặp vợ chồng biết đón tiếp không tính toán, một đôi lứa có tình yêu sâu đậm khiến mọi người xung quanh luôn cảm thấy như đang ở nhà.

Một số người bình luận về đoạn văn này nói rằng rượu đã cạn vì hai vợ chồng nghèo. Tại sao không nghĩ rằng rượu đã cạn vì họ có quá nhiều bạn bè. Sẽ thật tuyệt nếu mọi nhà hết rượu do lòng hiếu khách tuyệt vời của họ. Chỉ khi chúng ta chia sẻ tất cả số rượu chúng ta có, chỉ khi chúng ta uống hết, lúc đó Chúa Giêsu mới đến để lập lại phép lạ của Ngài, ban cho chúng ta không chỉ rượu bất kỳ, mà là rượu ngon nhất. Rượu cũ Bàu Đá!

Một mối quan hệ không chia sẻ với người khác được định sẵn chỉ uống rượu của chính họ miễn là nó kéo dài hoặc cho đến khi điều đó trở nên tồi tệ.

Đôi khi chúng ta gặp những cặp vợ chồng buồn bã

hoặc giận dữ rất giống với những chiếc chum rỗng trong Tin Mừng này. Những chiếc chum đá, cũng giống như một trái tim chai cứng theo thời gian vì những thất vọng và thiếu vắng sự tha thứ. Những chiếc bình mà thánh sử Gioan đề cập đến là để đựng nước được để rửa tay, tức là để thanh tẩy chính mình cũng như luật đã quy định.

Đôi khi chính quy luật, những nghĩa vụ, những lo lắng mà tình yêu có thể mang lại khiến chúng ta trống rỗng như những chiếc cum đó. Nếu các chum không được đổ đầy rượu vui vẻ và sự tha thứ, chúng sẽ trở nên vô giá trị; chúng chỉ là sự tái hiện của những gì chúng đã từng có, giống như trái tim khô héo và giận dữ của chúng ta.

Chúa Giêsu không chỉ biến nước thành rượu mà còn biến đổi các chum. Chúng không còn là công cụ để thực thi luật pháp mà trở thành nguồn vui. Khi một cặp vợ chồng bắt đầu cố gắng phân công trách nhiệm và nghĩa vụ có nghĩa là trái tim đã trống rỗng và trở thành một cái chum rỗng.

Thánh Gioan nói về sáu cái chum, một con số cũng xuất hiện trong câu chuyện Chúa Giêsu 'chat' với người phụ nữ Samari có sáu người chồng. Con số biểu thị sự không hoàn hảo, một cái gì đó không hoàn thiện. Đối với người phụ nữ Samari, người chồng thứ bảy sẽ là người chồng đích thực, người nói với cô ta: chính Chúa Giêsu. Cũng vậy, chum thứ bảy sẽ là cạnh sườn của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, từ đó nước và máu chảy ra.



Chúa Giêsu biến nước lã thành rượu vang hảo hạng. Ảnh: T.L.

Đức Chúa không thể giải thích chính mình thông qua ngôn ngữ của con người, ngôn ngữ duy nhất mà chúng ta hiểu. Kết thúc tiệc cưới, một người đại diện cho khách mời cảm ơn chàng rể giầu tên đã dành cho

khách những ly rượu ngon nhất. Ở đây Chúa Giêsu không chỉ là người tặng quà cưới, ở đây Chúa Giêsu là Chàng rể. Chính Ngài đã kết hôn với nhân loại.

Vì lý do này, chỉ khi khám phá ra thực tế của con người về hôn nhân, chúng ta mới có thể học được thêm điều gì đó về cách Đức Chúa Trời yêu thương dân Ngài. Chúa Giêsu là phối ngẫu của vùng đất đó sẽ không còn được gọi là Bị bỏ rơi hay Bị tàn phá nữa (xin xem Isaiah 62). Đó là tình yêu của Chúa Giêsu: tình yêu của một người phối ngẫu!

Là dân hay uống rượu, tôi mới thử tính trong tiệc cưới hôm đó, số lượng rượu ngon nhất từ nước biển thành ít nhất từ 480 lít đến maximum 720 lít. Chưa kể rượu khoản đãi của hai vợ chồng cô dâu chú rể. Người Do Thái có thói quen uống vang pha nước lã. Có thể thấy điều đó trong nghi thức Mình và Máu thánh Chúa do linh mục truyền phép trong thánh lễ. Nếu họ pha nước tỷ lệ như bia là 15:5 (vang 15 độ cồn, bia 5 độ cồn), quy ra bia là 6.545 lon (tròn số), gần 273 thùng (tròn số).

## **Cana miền Galilê**

Ngôi làng Ả Rập Kafr Cana ở Hạ Galilee, theo truyền thống Kitô giáo được xác định là Cana miền Galilê. Tại đây, theo truyền thống, Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa rượu, khi Người đi dự đám cưới của một cặp vợ chồng nghèo và biến nước thành rượu.

Vào thế kỷ 17, Kafr Cana đã được Vatican chính thức công nhận, và Đức Giáo hoàng chính thức xác

nhận rằng Kafr Cana thực sự là Cana miền Galilê. Sau sự công nhận này, ngôi làng đã được thêm vào danh sách các thánh địa của Kitô giáo. Một số nhà nghiên cứu đồng nhất Kafr Cana với chữ Kana được đề cập trong các chữ cái Amarna của người Ai Cập cổ đại (từ khoảng 4.000 năm trước).

Bằng cách này hay cách khác, vào thời kỳ La Mã-Byzantine (1.000-2.000 năm trước), có một cộng đồng Do Thái lớn ở đây, nhưng dường như vào thời Mameluke (khoảng 800 năm trước) hầu hết cư dân của Kafr Cana đều theo đạo Thiên Chúa, mặc dù vẫn có một cộng đồng Do Thái ở đây. Ngày nay hầu hết cư dân của Kafr Cana theo đạo Hồi.

Ở trung tâm của ngôi làng là một vài tàn tích của các tòa nhà cổ và các hang động chôn cất. Dân làng đã dựng những ngôi nhà mới ở phía đông nam và đông bắc của làng cổ. Địa điểm quan trọng nhất trong làng là Nhà thờ Công giáo, được xây dựng vào năm 1879, trên địa điểm truyền thống của phép lạ biến nước thành rượu. Bên cạnh nhà thờ này là Nhà thờ Chính thống Hy Lạp Thánh George, được xây dựng vào năm 1886, nơi lưu giữ hai chiếc chum đá mà những người theo Chính thống giáo Hy Lạp tin rằng chính là chiếc chum mà Chúa Giêsu đã làm phép màu rượu.

Cũng có một nhà thờ được đặt theo tên của Thánh Bartholomew, được xây dựng, theo truyền thống, trên địa điểm là quê hương của thánh Nathaniel làng Cana (St. Bartholomew), một trong những môn đồ của Chúa Giêsu.

Khoảng 200.000 khách du lịch đến thăm Kafr Cana hàng năm. Lấy cảm hứng từ sự kỳ diệu của rượu vang, một truyền thống đã phát triển về việc tổ chức đám cưới ở đây, cũng như thay đổi lời thề trong đám cưới để củng cố hôn nhân, và du khách có phong tục mua rượu ở đây. Đường phố của các nhà thờ, ở trung tâm làng, đã được cải tạo và xây dựng một đường đi dạo, kết nối các trung tâm tôn giáo. Các quảng trường nhỏ đã được xây dựng dọc theo lối đi dạo với các điểm nghỉ ngơi, mặt tiền và sân của các tòa nhà đã được trau chuốt lại một cách hấp dẫn. Cơ sở hạ tầng đã được đặt dọc theo lối đi dạo cho các cơ sở thương mại và khách sạn, để du khách có thể kết hợp những tiện nghi của du lịch hiện đại với trải nghiệm tôn giáo của họ.Ω

### **Tài liệu tham khảo**

<https://catholic-link.org/generosity-and-forgiveness-in-marriage-gospel-reflection-wedding-of-cana/>  
<http://www.land-of-the-bible.com/content/cana-galilee>