

VỀ ĐẸP THỰC TIỄN CỦA SỰ HÒA GIẢI

(Bị cầm chân ở nhà vì cơn đại dịch covid đang hoành hành, tôi dành thời gian chuyển ngữ bài viết này được gửi từ email của bác HT Thúc 59 để san sẻ với anh em)

Chú giải: Đây là Thiên Đàng ngự xuống trên Trái Đất, với sự khoan dung trong đôi cánh của nó.

● Cha Dwight Longenecker

“Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần,” Chúa Phục sinh đã nói với các môn đệ của Ngài. “Nếu các con tha tội cho bất cứ ai, tội lỗi sẽ được thứ tha. Nếu các con cầm tội của bất cứ ai, tội lỗi sẽ bị cầm buộc.” Bí tích Sám Hối, được thiết lập bởi chính Chúa Ki-tô, là một trong những quà tặng vĩ đại nhất của Thiên Chúa Nhân Từ, nhưng bí tích ấy đã bị coi thường một cách phổ biến. Để giúp nhen nhóm lại sự đánh giá một quà tặng thâm sâu như thế của Thiên Chúa



Sự trở về của đứa con hoang đàng (c. 1661-1669). Tranh Rembrandt. Nguồn: Hermitage Museum, Saint Petersburg

Nhân Từ, Register giới thiệu tài liệu đặc biệt này[1].

Từ bấy lâu nay tôi đã lên tiếng tại cuộc Hội thảo Công giáo quan trọng, và những người tổ chức đã dành thời gian cho việc xưng tội vào trong chương trình nghị sự, vì thế tôi đã tham gia cùng các linh mục khác và đã dành hai giờ để ngồi tòa giải tội.

Có gần 1.000 người ghi danh tham gia cuộc hội thảo, vì thế khắp căn phòng có những hàng dài các giáo dân bình thường đang chờ đến lượt mình xưng tội.

Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi đã nghĩ đến sự thực tiễn hoàn toàn, chân giá trị và ân huệ của bí tích đẹp đẽ này.

Tại đây thực sự có 500 hay 600 người dành cơ hội thuận lợi cho một ai đó lắng nghe họ. Họ có thể trao

đổi ý kiến (trong tình trạng tràn trề hy vọng) với một người đàn ông khôn ngoan, phấn khởi, được đào tạo chu đáo, ngài thậm chí sẽ quan tâm hết mức đến họ trong hai phút, giúp đỡ họ nhìn rõ mọi sự một cách rõ ràng hơn, chỉ ra con đường đi xuyên qua những vấn đề gai góc của họ, và bảo đảm với họ là họ được yêu thương và được đón nhận đúng theo thân phận của họ.

Đây không phải là một thứ gì đó của sự tập hợp động viên tự phát nông cạn, nhưng là một sự nối kết thực tế, đáng giá, đơn giản và riêng tư đối với người bình thường. Họ không cần vô số những đợt phân tích tâm lý. Họ không cần những việc điều trị đắt tiền. Họ chỉ cần một sự giúp đỡ nho nhỏ, một sự hướng dẫn nho nhỏ, một sự tha thứ chút ít, một sự quan tâm chút ít, một tình yêu chút ít.

Có những con người bình thường với con tim bị tổn thương, những cuộc hôn nhân tan vỡ, những mối quan hệ không thể hàn gắn, những cuộc sống suy sụp và những niềm hy vọng bị đánh mất. Có những con chiên bình thường không muốn chạy đến gặp một người nào đó để thổ lộ những vấn đề họ than thân trách phận. Thay vào đó, họ đã cố làm hết khả năng, như tìm kiếm Thiên Chúa, tìm kiếm điều thiêng liêng, tìm kiếm hạnh phúc, tìm kiếm tất cả những gì là đẹp đẽ, tốt lành và có thực.

Nhưng dĩ nhiên việc xưng tội còn hơn hẳn thứ liệu pháp dành cho con người với việc đánh giá thấp bản thân mình.

Trái lại, đây không phải là những người bị bề mặt đang phủ phục trước một Thiên Chúa đáng sợ. Họ là những người có phẩm giá và sự trưởng thành lớn lao, bởi vì một trong những sự việc gây ấn tượng nhất và hết sức nhân văn mà các bạn có thể làm là thừa nhận bạn không có khả năng trọn vẹn và bạn cần đến sự giúp đỡ. Đó không phải là một dấu hiệu của yếu đuối, nhưng là một dấu hiệu của sức mạnh và tự lực, lòng tự trọng đích thực để có thể nói, “Tôi có thể làm tốt hơn điều đó.” Đó là một điều đầy tính nhân văn và chín chắn khi ta nói, “Tôi tốt hơn việc đó, và tôi sắp tìm được sự tha thứ và đứng dậy để cố gắng một lần nữa - và, nếu tôi cần đón nhận sự giúp đỡ nào đó.”

Điều mà mỗi người cùng đón nhận là một bí tích. Bạn nên nhớ, các bí tích là một phương tiện bề ngoài của ân huệ.

Tất cả những người nào đã trở nên vĩ đại và làm những công việc vĩ đại đều đạt đến điểm này.

Điều mà mỗi người cùng đón nhận là một bí tích. Bạn nên nhớ, các bí tích là một phương tiện bề ngoài của ân huệ. Mỗi người đón nhận một lời khen, một lời nói êm dịu, một nụ cười, một cái ôm hôn dịu dàng, một chút ít khích lệ từ một người khác - Chúa Giê-su dưới hình hài một linh mục.

Tính cách bình thường của bí tích này vì thế là một điều đẹp đẽ nhất và đơn giản nhất: Thiên Chúa đang đến với chúng ta dưới hình dáng của Chúa Giê-su

trong vị linh mục đó. Vì thế tôi lên nhìn các linh mục đồng nghiệp xung quanh tôi. Họ đã ở đó cùng với tôi trong hơn hai tiếng đồng hồ. Họ đã kiên nhẫn và tử tế. Họ chăm chú và đang lắng nghe. Tôi nhận thấy một cha bạn đang lau trán. Đó là công việc khó khăn. Tôi đã nhìn thấy một cha khác xem đồng hồ đeo tay. “Đúng thế, các ngài đã thực sự có mặt ở đây hơn một giờ, và những dòng người vẫn còn kéo dài.”

Một người phục vụ rụt rè đi tới và hỏi tôi có cần một chai nước uống hay không. Tôi nói, “Tôi có thể thế vào bằng một chai rượu whiskey hay không?”

Các giáo dân trong hàng đã nghe tiếng tôi, và tiếng cười rộ lên khắp xung quanh ngay sau đó.

Vì thế đây không phải là một bí tích ảm đạm, tối tăm và đầy tội lỗi mà những người Công giáo sa ngã luôn than phiền kêu ca. Đây là dân của Thiên Chúa đang gặp gỡ Thiên Chúa.

Hãy nhớ là ân huệ được trao ban. Ân huệ được trao ban không chỉ vì sự khoan dung tha thứ, nhưng vì sức mạnh để đánh bại tội lỗi. Ân huệ được trao ban để chúng ta có thể luôn vươn đến sự “trưởng thành trong nhân tính trọn vẹn của Chúa Giê-su Ki-tô.”

Đây là thiên đàng ngự xuống trên trái đất, với sự khoan dung trong đôi cánh của nó.

Đây là những đứa con đang chuyện trò với những Ông Bó của chúng.

Đây là những đứa con trai và con gái hoang đàng trên hành trình trở về nhà.Ω

● **Kim Ngân SB59** chuyển ngữ

Nguồn:

<https://www.ncregister.com/commentaries/the-practical-beauty-of-reconciliation>

Về tác giả:

Cha Dwight Longenecker lớn lên trong một gia đình Tin Lành ở Pennsylvania. Sau khi tốt nghiệp đại học với bằng Ngôn ngữ mẹ đẻ và Anh văn, ông đi học thần học tại Đại học Oxford và được phong chức mục sư Anh giáo ở Anh. Năm 1995 Cha Dwight và gia đình của ông đã được tiếp nhận vào Giáo hội Công giáo. Kể từ đó, ông đã trở thành một nhà văn viết khỏe và là tác giả của hai mươi cuốn sách. Vào tháng 12 năm 2006, ông được phong chức linh mục Công giáo theo quy định mục vụ đặc biệt dành cho các cựu giáo sĩ Anh giáo đã lập gia đình. Hiện nay ông làm Mục sư của giáo xứ Đức Mẹ Mân Côi ở Greenville, Nam Carolina.