

60 năm lớp 62

Hoàng Châu 60

Trong dịp các anh em 60 cụm phía nam gặp nhau tại Phan Thiết nhân dịp Trần Ngọc Châu 60 từ Florida, Mỹ quốc về thăm quê hương, trên đường về lại Sài Gòn, anh em có ghé cây số 15, giáo xứ Vinh An, thăm cha Hồ Sĩ Hữu 62 mới được Đức Cha giáo phận sai về coi xứ tại đây. Hôm đó, Chủ nhật lễ Chúa Ba Ngôi, thiếu nhi trong xứ cắm trại và ngài đang dự lễ khai mạc, được ngài mời ngồi ghế tham dự luôn. Sẵn máu Hương đạo trong người, lâu ngày không thi thổ, bèn ra giúp vui bằng một băng reo mừng lễ Chúa Ba Ngôi sau khi được mời chụp hình chung với thiếu nhi xứ của ngài. Anh em quay về phòng khách chuyện vãn. Cha Hữu mời anh em ở lại dùng trưa; nhưng

vì không có thời gian nhiều nên phải phụ lòng tốt của ngài... Thế là anh em được đề nghị vào phòng ăn có máy lạnh lai rai chút bia và khô cá cơm rim ngọt nhà làm. Biết được anh em lớp 62 họp mặt mừng 60 năm tại đây vào trung tuần tháng 7.2022;nhưng khi viếng cháu Vũ con Cẩm 62 tại Quận 2, thời gian được thay đổi vào tháng 8.2022...

Giai đoạn chú nhỏ

Tháng 7 năm 1962, khi lớp 62 nhập học, lớp 60 chúng tôi đã lên chú trung, ngủ trên phòng ngủ nhìn xuống thấy nhà nguyện của chủng viện (CV) và nhìn ra biển, tối tối có gió biển ùa vào rất thoáng mát. Phòng ngủ này nằm trên lầu một, trên phòng cha Bê Trê Jeanningros và các phòng học của các lớp Sixième, Cinquième và Quatrième. Lớp Huitième, tất nhiên mới vào cùng với lớp đàn anh Septième, lớp 61, ngủ ở phòng chú nhỏ, bên trên phòng cha Quản lý và nhà cơm. Cách nhau chỉ có hai năm nên không thể nào không biết nhau, nhất là sau này biết rất nhiều về những Đào Đức Kim, Trần Ngọc Ân, Lê Văn Huân, Hoàng Đình Huệ trong đội bóng đá B của CV. Đức Tổng Linh nhập CV trong lớp 62 này, và mấy tháng sau cùng với Đào Đức Kim nhảy lên học cùng lớp Septième, lớp

61. Tuy nhiên, Đào Đức Kim trở về đơn vị cũ theo lời khuyên của cha Bố. Lớp có một anh Raglay 61 là H' Lan ở lại. Năm 1965, tiếp nhận Nguyễn Cao An, từ Hoan Thiện Huế chuyển vào.

Giai đoạn chú trung



Adobe Stock | #165808357

Năm 64, lớp 62 lên chú trung. Thế là anh em cùng ngủ chung trong một phòng ngủ. Lớp Quatrième (lớp 60) là lớp lớn nhất trong khi bên đây nhà mới là các lớp Première, Seconde

và Troisième (các lớp 57, 58 và 59). Trong niên khóa này có rất nhiều biến cố: Cha Bê trên là Cha Nguyễn Công Nghi, Linh mục Việt đầu tiên thay thế cha Jeanningros, một Linh mục MEP. Cha Nguyễn Công Phú làm quản lý kiêm giám luật. Ban giám đốc được đổi mới hoàn toàn và những sinh hoạt cũng được cải tổ theo. Cha Nguyễn Công Phú tổ chức những cuộc tranh tài thể thao với 3 môn bóng đá, bóng rổ và bóng chuyền giữa các lớp của mỗi chi đoàn: chú lớn, trung và nhỏ. Lớp 60 xin đăng ký chơi với các lớp chú lớn vì cảm thấy hai lớp 61 và 62 chưa đủ lực lượng để đấu. Dĩ nhiên còn lại lớp 61 và 62, lớp 62 giành giải quán quân vì có nhiều nhân tài hơn. Chi đoàn lớn, lớp 58 vô địch môn bóng rổ sau khi hạ lớp 60 trong trận chung kết. Vì lớp 57 và 59 có phần yếu hơn và không đủ vận động viên trong bóng nên ban tổ chức thành lập liên minh: Liên minh 57, 59 tranh giải với liên minh 58, 60. Kết quả chung cuộc cũng thuộc về liên minh 58, 60 môn bóng đá và bóng chuyền. Chi đoàn trung, lớp 62 hoàn toàn làm chủ tình hình và đoạt luôn giải vô địch 3 môn. Còn chi đoàn nhỏ, giữa 2 lớp 63 và 64, bản thân không nhớ và thậm chí không biết một tí gì. Cũng nên biết rằng lớp 62 rất giỏi về các môn thể thao như các lớp 58 và 60. Tuy nhỏ con nhưng Trần Ngọc Ân,

Đào Đức Kim... rất lạnh cộng với Lê Văn Huân hậu vệ (arrière) tạo nên bộ khung rất ấn tượng. Năm 64 cũng là năm xảy ra biến cố giữa thầy giám thị và các chú lớn. Năm này có số chủng sinh xuất nhiều trong các lớp.

Giai đoạn chú lớn

Năm 66, Lớp Première và Seconde được gọi ra Huế học tại Trường Providence, lớp 61 và 62 nghỉm nhiên thành các chú lớn, học và ngủ bên dãy nhà mới. Lúc đó lớp 62 đang học lớp Quatrième. Sau biến cố Tết Mậu Thân, niên khóa 68-69, chúng tôi được gặp lại lớp 62 tại lầu 6 Viện đại học (VĐH) Đà Lạt. Lúc này cha Trần Sơn Bích thôi phụ trách các lớp lớn nữa, thay thế ngài là Cha TS Văn chương Anh Hoàng Kim Đạt làm giám đốc và cha Nguyễn Thạch Ngọc làm quản lý. Cũng nên biết trong niên khóa này, các chú không được xe VĐH đưa đón đi học ở Adran nữa vì cha Lê Văn Lập không còn làm viện trưởng. Cha Lê Văn Lý lên thay thế và không cấp xe đưa đón các chú đi học nên Đức Giám mục (ĐGM) Nha Trang đã tài trợ cho mỗi chú 2.000 đồng để mua xe đạp. Nhà ai có xe Honda, thì có thể mang lên làm phương tiện đi lại. Thế là tại thị xã Đà Lạt, tỉnh Tuyên Đức lần đầu tiên xuất hiện, cứ mỗi sáng có đoàn học sinh

cỡi xe đạp tuột dốc đôi Cù thẳng xuống Hồ Xuân Hương trên đường Phù Đổng Thiên Vương, qua cầu hướng về Adran để học và trưa đạp về cũng theo lộ trình đó. Buổi chiều cũng thế nếu có lớp. Đặc biệt trong năm học này ĐGM Địa phận cũng gọi lên lớp 12 của Lâm Bích chương trình Việt cùng học ở Adran và ở cùng các anh em Sao Biển. Đó là lớp của Trần Cầu, Mai Lân, Nguyễn Xuân Lương, Đinh Hùng (Cối), Nguyễn Huy Thăng, Nguyễn Phán, Nguyễn Văn Bảo... Chủng viện Chúa Chiên Lành ra đời vào niên khóa này tại lầu 6 VĐH Đà Lạt (Chưa dời xuống Nguyễn tri Phương vì chưa xây). Năm 1967, sau khi được Bulla Tòa Thánh bổ nhiệm Đức Cha Phanxicô Xaviê về cai quản giáo phận Nha Trang, ngài đã cho các chú sinh hoạt Hướng Đạo (HĐ). Thực ra, lớp 60 và 61 đã tham gia HĐ từ khi ra học ở Huế; vì thế anh em đã lập toán Sao Biển và nhập vào Tráng đoàn Hùng Vương, Đạo Lâm Viên do anh Lê Đường làm Tráng Trưởng và Nguyễn Văn Hóa làm Tráng Phó, nâng số toán trong tráng đoàn lên con số 7. Toán các anh em Dòng Chúa Cứu Thế, toán Nguyễn Trường Tộ, do Tiến Lộc làm toán trưởng và Nguyễn Văn Mầu (Hoàng Đức) làm toán phó. Ngoài ra có một toán St George gồm các anh em bên Lycée Yersin. Nguyễn Trọng Tôn không tham gia tráng đoàn,

nhưng làm phụ tá thiếu đoàn Lê Lợi. Các anh em 62, lập tráng đoàn riêng lấy tên Trùng Dương? Do Cha Tân dòng Phanxicô làm tráng trưởng. Có lần cha Bê trên cho các chú đi cắm trại tại Châu Sơn Đơn Dương, được ĐC Phanxicô Xaviê ghé thăm và Đức Viện Phụ Stêphanô Hoàng tặng nguyên một đùi heo rừng mà một thầy Dòng đã sẵn được đem hôm trước.

Lớp 62 hiện nay

Lớp vinh dự được một Giám mục, hiện là TGM Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGM Việt Nam, Năm LM là các cha Đình Đình Chiến, Hồ Sĩ Hữu, Cao Tấn Phúc, Vũ Đình Thái, Nguyễn Thường và một phó tế vĩnh viễn Đoàn Ngọc Châu (†). Lớp còn có nhà thơ Nguyễn Thế Hùng, Đậu Trung Sự, nguyên Chủ tịch HĐMV địa phận Nha Trang, Nguyễn Văn Cẩm, Nguyễn Xuân Khanh, cô đào của lớp, Hoàng Văn Khánh em của Cha Hoàng Văn Khanh 59, Nguyễn Phúc, em của anh Nguyễn Hoan 57(†), Hoàng Ngọc Quang (Hoàng Minh Dục), Nguyễn Đình Quang. Đặc biệt có Nguyễn Công Khải, hiện là thầy giảng bên Giáo hội Tin Lành ở Cam Ranh. Phải nói lớp 62 là lớp élite của CV: Một Tổng GM, một LM Tổng Đại Diện, hai LM Giáo sư ĐCV Sao Biển, một nguyên giáo sư

ĐCV Xuân Bích Huế, một ông cố có hai con làm LM là Nguyễn Thường, một bác sĩ Nguyễn Văn Hòa, bên Pháp. Những anh em khác làm kinh tế rất thành công như Hoàng Ngọc Quang, Hoàng Văn Khánh và trong lĩnh vực giáo dục như Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Đình Quang, Nguyễn Văn Cẩm, Bùi Tấn Hóa, Đậu Trung Sự, Nguyễn Thanh Suong. . . Hoàng Huy Ngạn Ba làng rất thân khi ra Huế học tại ĐCV Xuân Bích. Nguyễn Thanh Suong, người em đồng hương, hiện sinh sống tại Mỹ đã và đang viết hồi ký về những kỷ niệm của xứ Hộ Diêm rất hay và được mọi người đều thích. Hoàng Ngọc Quang (Dục) rất thành công trong việc kinh doanh một Hợp tác xã quản lý xe hợp đồng, từng giúp đỡ anh em CSB công ăn việc làm, trong đó có Hoàng Văn Khánh và bản thân người viết, trưởng ban nhóm khuyến học cho con em CSB trong các vùng đất nước, hiện giờ đi đứng rất khó khăn sau cuộc giải phẫu cột sống lưng và cổ. Nguyễn Đình Quang, Nguyễn Xuân Khanh, ngành giáo dục đã về hưu vui hưởng cảnh sống êm đềm bên gia đình. Nguyễn Văn Cẩm vẫn còn đang gắn bó với đền thánh Gẫm bên giáo xứ Chợ Đũi (Huyện Sĩ), mới vừa mất trưởng nam. Đậu Trung Sự, Bùi Tấn Hóa, Nguyễn Thanh Suong, Nguyễn Văn Hòa, Đào Đức Kim, Trần Ngọc Ân,

Lê Văn Huân? Hoàng Đình Huệ, Nguyễn Phúc, Hoàng Huy Ngạn, Nguyễn Cao An... đang định cư ở nước ngoài. Nhà thơ Nguyễn Thế Hùng bị lãng tai sau cơn tai biến năm nào, giờ luôn nói chuyện to tiếng (vì tưởng ai cũng điếc như mình), và đối thoại qua bút giấy, tránh cảnh ‘ông nói gà, bà nói vịt’. Như vậy xét cho cùng, anh em lớp 62 sống ở nước ngoài đông hơn ở trong nước.

Lại thêm một lớp mừng 60 năm nữa. Đã được 5 lớp kể từ lớp 58, lớp đầu tiên của Tiểu Chủng viện Sao Biển. Thời gian qua mau quá! TCV không còn nữa, anh em lần lượt đi vào cõi vĩnh hằng. Người ở lại, kẻ về hưu, kẻ bệnh già đang chờ đến lượt mình trở về với cát bụi. Dầu sao xin tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ đã cho chúng ta được thụ huấn nơi trường của Mẹ, được sống cùng nhau trong những năm tháng tu học với nhiều kỷ niệm êm đềm, vui buồn lẫn lộn... Xin Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Sao Biển, ban xuống trên chúng ta nhiều ân phúc trong cuộc sống hiện tại để rồi ngày mai, khi đoàn tụ trên trời, tiếp tục hưởng được những ân trạch mà con dân Nước Trời xứng đáng được hưởng.