



Các anh năm 1963.

60 NĂM LỚP 63

Hoàng Châu 60

Lớp 63 nhập học khi chúng tôi bắt đầu lớp Cinquième, đang học và ngủ bên dãy nhà chú trung. Phòng étude chung kế bên phòng cha Bê Trê, ngủ trên lầu cạnh phòng cha Lagrange cách cầu thang, cuối phòng ngủ có cửa sổ ngó ra biển, gió biển lùa vào rất mát. Năm nay, lớp mừng 60 năm cuộc đời cùng lúc với lớp 58 mừng 65 năm và của toàn thể cựu chủng sinh TCV Sao Biển mừng 65 tuổi TCV. Đúng là những biến cố trọng đại. Cách nhau chỉ ba năm, nên người viết cũng biết ít nhiều về những anh em lớp 63 này, nhất là sau năm 2000, trong những lần họp mặt các vùng.

Lớp 63 vào năm Huitième có hai anh tên Học, một Hoàng Thái Học gọi là Học Mai-cổ, hai là Lưu Văn Học tự cho mình là Lưu Mạnh Học; hai người

tên Long: một là Nguyễn Công Long (Long Paul), em của anh Nguyễn Luân 56-57, và Đỗ Thành Long, Long Báo Tít (J. B), dân Chợ Mới có mái tóc hơi quăn. Hộ Diêm góp phần được hai người: Lưu Văn Lộc, học rất giỏi và Huỳnh Ngọc Phương, kế nhà, nhưng Phương học ba bốn tháng gì đó bị rụng đuôi nên bây giờ không dám sinh hoạt cùng anh em Phan Rang vì mặc cảm sống ở chủng viện ít quá. Học giỏi trong lớp 63 còn có Nguyễn Đức Khang quê Ba Làng, rất xuất chúng. Lưu Văn Lộc và Nguyễn Đức Khang sau này lên GHHV sau khi đậu Bac II. Ngoài ra còn có Nguyễn Đình Liên rất giỏi văn và đã mất tại Mỹ, thỉnh thoảng mùa hè ghé về nhà Lưu Văn Lộc chơi vì hai người rất thân do cùng vẫn L chẳng. Có Nguyễn Ngọc Phong, cháu cha B. Nguyễn Công Phú và là anh của Nguyễn Hoan 74, có Hồ Đức Vinh Sơn từ Dòng Chúa Cứu Thế chuyển qua, ở Gò Vấp, Sài Gòn, anh của Hồ Đức An Phong 71. Có Trần Văn Cư mà cố Gervier xướng tên Cư ra Cu vì phát âm nguyên âm U không được như đa số các cố tây lúc bấy giờ. Có Võ Lạc quê ở Phước Thiện, một người anh em rất dễ thương đã mất cách đây vài ba năm. Có Nguyễn Văn Hóa, làm cán bộ phòng giáo dục Hàm Tân, về hưu và hiện giờ được anh em đề cử làm trưởng ban đại diện vùng Bình Tuy thay cho thủ chỉ Nguyễn Đình Tộ 60, tuổi già sức yếu. Có Phạm Đình Thiện người Vinh Tân, La gi. có chòm râu bạc đôi lần gặp gỡ khi

có dịp đi Bình Tuy tưởng mình là lớp nhất nhì đang ở tại địa phương. Rất tiếc thương vì đã ra đi không còn dịp để cùng anh em chén thù chén tạc nữa. Có Nguyễn Trung Cả gốc Chợ Mới, lần đầu ghé Bà Rịa sớm nhất trong lần sinh hoạt đầu tiên nhóm SGPC năm 1999, đang ở miền Tây, một lần chò Nguyễn Trọng Tôn 60 đi kiếm Phạm Ngọc Đường 60 ở Bạc Liêu, nhưng không gặp được và vừa mới mất thân mẫu tháng 10 năm ngoái. Có Hồ Văn Hường quê Thanh Xuân nhảy qua Lâm Bích sau khi rời Sao Biển và thụ phong linh mục năm 1998. Có Trần Bá Ninh, sau khi ở ĐCV Hòa Bình về, cố thủ tại Dục Mỹ khi cha Vũ Đình Hoạt rời đi lánh nạn trước khi được triệu về ĐCV Sao Biển Thanh Hải học tiếp và chịu chức năm 1991. Hiện tại cha Trần Bá Ninh giữ chức quản lý ĐCV Sao Biển tại Lý Nam Đế, TP Nha Trang. Như vậy lớp 63 được hai linh mục, nhưng cha Hồ Văn Hường đã mất năm 2004, chỉ còn cha Trần Bá Ninh năm rồi cũng nhập viện Tâm An, Sài Gòn do bạo bệnh hậu Covid. Có Phan Đình Hòa, anh của Phan Đình Thuận 66, con của ông Ba lái xe cho TCV đã mất vì tai nạn trên đèo Ngoạn Mục (Belle Vue) khi từ Chúa Chiên Lành về Thanh Hải nghỉ giữa học kỳ. Có Nguyễn Ngọc Thúy bị pháo kích chết cùng cha Vân tại Duy Cẩn, Đức Linh năm nào. Có Nguyễn Mẫn, em Nguyễn Chí Cẩn 60 gốc Hà Dừa, cũng là một ‘kèn sĩ’ trong đội kèn của xứ. Có Trần Xuân Phi, Thọ Ninh, là cậu vợ của Cao Đức

Thăng 67. Có Trịnh Kim Sơn, gốc Hộ Diêm, nhưng khi dự thi vào chủng viện lấy đơn vị là Phan Rang vì gia đình lúc đó đang ở Phan Rang, thân phụ đang làm việc và cũng đã mất sau 75. Có Lê Tú, triết gia do anh em trong lớp đặt khi còn ở Chúa Chiên Lành Đà Lạt, hiện là Nhật kiều, lấy vợ là chị Cha Nhưòng, nên được làm anh rể của một linh mục đàn anh. Những năm đầu tiên thành lập nhóm SGPC, rất thường gặp anh em lớp 63 tại nhà Trần Văn Cư, Lộc Hòa, nhà Lưu Văn Học, Xuân Bình, Hoàng Văn Khánh 62-63 cùng với Nguyễn Minh Châu 61, Suối Mướp. Anh em cùng đi công ty 'Ticalo' ăn sáng, đèo nhau đi Bến Tre dự tang lễ nhạc mẩu anh Phạm Văn Kết 61, 'over night' với rượu nếp bần xú chờ sáng dự lễ an táng và đến nghĩa địa bằng 'vô lái' hay tập trung tại nhà anh Trần Văn Bồng 61 bến Phủ Định ăn cá tai tương chiên giòn. Nguyễn Trung Cả trước khi về miền Tây lập nghiệp ở Long Khánh thỉnh thoảng cũng hội tụ cùng anh em. Lâu lâu Nguyễn Công Long vào họp mặt cùng anh em SGPC, nên cũng thường gặp gỡ. Những kỷ niệm khó quên sau biến cố 75, tưởng như sẽ không bao giờ được gặp lại nhau do thời cuộc, vì mưu sinh tản mác khắp nơi. Giờ đây anh em tuổi già sức yếu, kẻ đã mất, người bệnh hoạn, đã mòi gối chồn chân nên không thường xuyên đến với nhau nữa. Hơn nữa, anh Bồng 61, anh Châu 61 và anh Kết 61 đã ra đi nên anh em cũng hết cố tụ họp. Phải nói những

năm 98, 99, 2000 là thời gian lúc mới đầu thành lập nhóm SGPC, anh em rất thường gặp nhau vào những dịp tang, hôn và kỷ niệm ngày cưới tuy số anh em tìm được lại nhau vẫn còn rất khiêm tốn. Rất tiếc, hiện giờ số anh em thuộc SGPC qua thời gian và nhờ mail đàn CSB rất đông, nhưng vẫn sinh hoạt chỉ có 20-30 anh em, kể cả phu nhân... Riêng anh em 63 sống rải rác từ Nha Trang đến Miền Tây nên mỗi vùng chỉ có một vài người nên cũng ít khi gặp nhau. May ra trong những lần hội ngộ của trường, lớp hoặc khi có anh em nào ở nước ngoài về, anh em hú nhau gặp gỡ chút xíu thôi. Ngay chính trong vùng SGPC có Hoàng thái Học, Lưu Văn Lộc, Hồ Đức Vinh Sơn, Trần Văn Cư, Lưu Văn Học, Nguyễn Trung Cả... thế nhưng anh em cũng không liên lạc với nhau nói chi gặp mặt.

60 năm cuộc đời, anh em giờ đã thuộc hệ U 70 rồi, sẵn sàng lên hàng U 80 và chắc có người cũng đã bước vào cửa này rồi vì nhập chủng viện khi lớn tuổi hoặc khai tuổi nhỏ lại... Hiện tại anh em phần lớn thành công trong cuộc sống, vui hưởng thành quả cùng con cháu, người còn bôn ba vì 'taru' muộn hớn, nhưng an phận trong tuổi già. Mến chúc anh em lớp 63 sức khỏe dồi dào, tận hưởng tuổi xế chiều cùng con cháu và hăng say tích cực giữ truyền thống người con của Mẹ Stella Maris, Mẹ Sao Biển của chúng ta.