



55 NĂM LỚP 68

Hoàng Châu 60

Lớp 68 là lớp chuyển qua chương trình Việt đầu tiên khi tôi về giúp xứ năm 1972 tại Tiểu chủng viện Sao Biển Nha Trang, đang học lớp 9 Trung Học Đệ nhất cấp. Đầu niên khóa, cha Hiệu Trưởng vẫn còn là Cha Nguyễn Văn Nho. Năm nay, cha giám đốc mới là cha Nguyễn tôn Sùng, vừa du học từ Pháp trở về, thay cha Nguyễn Quang Sách. Ngài muốn điều chỉnh tên Hiệu trưởng trường Trung học Tư Thục Sao Biển, nên đã lệnh cho tôi chuyển sang tên ngài làm Hiệu Trưởng. Thế là xin vâng và làm thủ tục chuyển đổi. Việc này không khó đối với bản thân vì đã có kinh nghiệm khi giúp xứ tại Võ Đắc, đã chuyển đổi tên Hiệu trưởng Trần Sơn Ngà thay thế cha Trần Văn Láng, hiệu trưởng cũ của trường Hùng Dũng, Võ Đắc, Hoài Đức, Bình

Tuy và xin mở thêm đệ nhị cấp cho trường nữa. Cuối niên khóa 72 – 73, ngài đã ký tên trong học bạ của các chú. Sống với lớp 68 một năm cũng biết ít nhiều vì đã cùng chơi bóng rổ, sinh hoạt văn nghệ và trực trong các bữa ăn các chú mặc dù không dạy giờ nào cho lớp.

Năm nay đúng 55 năm kể từ anh em lớp 68 nhập Chủng viện (1968 – 2023), anh em mừng kỷ niệm để đánh dấu một mốc thời gian để ghi nhớ khi có thể. 1968-1975, chỉ có 7 năm tu học dưới mái trường Sao Biển. Giá như không có biến cố 75, anh em đang học lớp 11 và cũng sẽ học tiếp trước khi lấy Tú 2 Việt Nam; nhưng ‘thời thế thế thời phải thế’, anh em chấp nhận xin vâng theo Thánh Ý, mặc áo dòng về xứ phục vụ, chờ ngày được tập trung vào Đại chủng viện. Hai anh Trần Văn Đông và Trần Văn Trợ được gửi lên GHHV tiếp tục học; nhưng rồi cũng phải xách gói về nhà vì nhà nước đóng cửa, trung dụng học viện vào mục đích khác, mặc dầu đó là tài sản của Vatican. Cũng may Đào Quang Toàn và Trần Văn Trợ không nản chí và đã thụ phong linh mục sau khi ra nước ngoài định cư. Những anh em khác phục vụ tại quê nhà dần dần cũng tháo lui vì tương lai lúc bấy giờ mù mịt, chẳng thấy tia sáng nào. Thật buồn cho anh em và cho Giáo hội nói chung!

Anh em Hộ Diêm đóng góp vào nhân số lớp 68 được 4 anh em: Trần Thái Huy, Trần An Tịch, em

của Trần An Bình 65, Nguyễn Châu Tuấn (đã mất) và Nguyễn Văn Vân, em của Nguyễn Thanh Sương 62-63 và Nguyễn Văn Tuyết 65. Năm 72, khi về dạy tại TCV, chỉ còn Trần An Tịch và Nguyễn Văn Vân. Trong niên khóa này, dường như lớp 9 năm 68 đâu chỉ còn trên dưới 10 anh em, nếu tôi nhớ không lầm. Chuyện này cũng dễ hiểu vì càng lên lớp trên, sĩ số các lớp càng ít lại do rụng đuôi dần dần. Như đã nói ở phần mở đầu, sống với anh em chỉ có một năm, nhưng cũng biết ít nhiều về anh em, tuy không sâu đậm nhờ những lần chơi thể thao trên sân bóng rổ chính hoặc làm trọng tài trên sân bóng đá phía bên hàng rào nhà giáo dân giáo xứ Thanh Hải, nhờ sinh hoạt văn nghệ mừng bốn mạng 8/9 của chủng viện vì anh em lớp 68 có nhiều anh em chơi đàn, chơi trống trong ban văn nghệ. Sau năm 73, chỉ còn anh em học chương trình Việt, nên nhà cửa rộng rãi nên các dãy nhà lớn, trung và nhỏ được chia đều cho mỗi hai lớp. Lớp 68 lúc nào cũng là lớp lớn nhất tại Sao Biển vì lớp không lên Chúa Chiên Lành Đà Lạt. (Lớp 67 là lớp học chương trình Pháp lên Chúa Chiên Lành cuối cùng trước khi tan hàng tháng 4/75). Vùng Phan Rang, có Lý Ngọc Hân và Nguyễn Duy Quy quê Phước Thiện (đã mất năm 2012). Tấn Tài có Nguyễn Thanh Bạch, sau qua Lâm Bích, nghe đâu cũng lên GHHV sau 75, hiện giờ gia đình sinh sống tại Ngã Tư quân cảnh, Lagi, Bình Tuy, đang kinh

doanh bán thuốc tây tại nhà. Nguyễn Duy Quy, sau khi lập gia đình vào Bình Dương sinh sống và đã mất sau một tai nạn giao thông, bà xã quê Hộ Diêm, cũng đã một thời sinh hoạt trong gia đình tu sĩ xứ Hộ, nên cũng rất thân thiện. Những anh em khác rải rác ở Nha Trang như Ba Làng, Hà Dừa, Cam Ranh. Riêng các anh em gốc Phan Thiết, bản thân dường như không biết vì chưa bao giờ gặp mặt, may ra Nguyễn Thanh Huệ qua một, hai bài thơ đăng trong TTSB, Đào Đức Thành, em Đào Đức Kim sau này mới biết. Xin mở một dấu ngoặc: kể từ năm 71, Sao Biển không nhận anh em quê Phan Thiết nữa vì Chung viện Tinh Hoa ra đời, chuẩn bị đào tạo các Linh mục tương lai cho giáo phận Phan Thiết sắp được tách ra từ Nha Trang. Lớp 60, sau khi mãn hai năm Triết tại Đại chủng viện Xuân Bích Huế, hai anh Simon Cường và Nguyễn Trọng Tôn được bài sai về dạy lớp đầu tiên tại Tinh Hoa, Bà Giỏi do cha Phạm Tiến Hành làm giám đốc. Ở Sài Gòn hiện giờ có anh Nguyễn Đình Truyền, gốc Ba Làng Nha Trang, quen được gọi là ‘cố Truyền’, con cha nhạc sĩ Gioan Minh đã sáng tác bài: *Tiếng gọi Truyền giáo* và Cha Nguyễn Hữu Ban đã từng tập cho các chú lớp lớn hát được xem như là ‘trường ca’ của Sao Biển lúc bấy giờ, Sài Gòn còn có anh Nguyễn Hữu Thiện, nhưng anh em chưa bao giờ biết mặt vì không sinh hoạt vùng lân nào. Ở Hộ Diêm, trừ Trần Thái Huy bị tai biến

nằm một chỗ, Trần An Tịch và Nguyễn Văn Vân vẫn phục vụ trong giáo xứ rất hăng say cũng như đa số các anh em ta ru khác. Nguyễn Văn Vân làm ca trưởng cho ca đoàn chính của giáo xứ trong khi Trần An Tịch phụ trách mảng truyền thông, viết về sinh hoạt của giáo xứ kèm theo hình ảnh tải về giáo phận cho ban truyền thông để mọi người biết rõ về những hoạt động theo mùa phụng vụ trong giáo xứ. Tại Nha Trang, Phùng Dũng Chợ Mới và Trần Ngọc Xinh Bình Cang cũng rất năng động, hăng say giúp các ca đoàn xứ mỗi ngày mỗi thăng tiến trong lời ca tiếng hát giúp hai lần cầu nguyện trong các sinh hoạt phụng vụ. Đó cũng là những nhân vật đã giúp phần phụng vụ cho những lần Đại Hội của anh em Cựu Sao Biển mừng kỷ niệm 50 năm, 55 năm và 60 năm thành lập TCV Sao Biển thành công,... Nguyễn Thanh Hải Hà Dừa, phụ trách đội kèn tây của xứ, sẵn sàng phục vụ anh em khi cần, mỗi khi gia đình có tang sự. Anh em 68 rất hăng say phục vụ phần phụng vụ lễ nghi cho anh em trong những lần hội ngộ 50, 55 và 60 năm của TCV Sao Biển và năm nay sẽ không vắng mặt trong lần kỷ niệm 65 năm của trường Mẹ. Xin bravo những anh em Phùng Dũng, Nguyễn Thanh Hải, Trần An Tịch, Nguyễn Văn Vân và Trần Ngọc Xinh lớp 68 này. Nguyễn Công Quý thỉnh thoảng cũng được nhắc đến tên trong Facebook do các anh em lớp đưa lên.

Ngoài anh em lớp 68 Hộ Diêm ra, bản thân rất thân thiện với Nguyễn Thanh Hải, hình như là con cháu của ông ba Thăm Hà Dừa, một thầy thuốc nổi tiếng về bóp, nắn xương bị gãy lúc bấy giờ và cũng bà con với Sr Hằng Tâm, năm 83 có vào chòi của khổ chủ tá túc tại Bà Rịa trước khi ra nước ngoài định cư, từng nuôi bệnh nhân bị dậm đinh khi đi soi ếch tại bệnh viện cũ Bà Rịa. Vợ là Mỹ Lan, một Ex Khiết Tâm Bình Cang, có lẽ cùng lớp Hoàng với Bình (Sr Hoàng Vy) và có họ với Đâu Hiệu 65 đang sống tại Suối Nghệ, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ở với nhau chỉ có một năm và chỉ biết được bấy nhiêu. Năm nay mừng 55 năm của lớp 68, xin viết lên vài trang chúc mừng lớp 68. Cầu xin Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Sao Biển chúng ta ban nhiều ân phúc trên các thành viên, nhất là được nhiều sức khỏe để phục vụ anh em trong các sự kiện của chúng viện.