

# 50 NĂM LỚP 73

*Hoàng Châu 60*

Lại thêm một lớp đàn em mừng 50 năm: Lớp 73. Thời gian trôi nhanh quá. Sống với lớp 73 chỉ có mấy ngày trong tuần lễ thi tuyển hè 1973. Năm đó, vì còn thời gian đi probation, nên cha Giám đốc bảo lo tổ chức kỳ thi tuyển chủng sinh cho niên khóa 73-74 cùng với cha Phan Đình Tạc. Hai anh em thống nhất tổ chức kỳ thi trắc nghiệm cho các tuyển sinh. Đề thi tập trung vào ba môn chính: Toán, Văn và Giáo lý. Phần Văn cũng có phần tự luận ngắn trong một bài luận văn tả cảnh. Các anh em ở gần chủng viện như Thanh Hải, Vĩnh Phước, Ba Làng... được triệu về giúp trong khâu phân phối đề thi và giúp các tuyển sinh sống mấy ngày trong đợt thi tuyển. Bản thân còn nhớ có Lê Như Bể 71, Lê Hồng Bảo 72... và mấy anh

em lớp trên khác như Lê Châu Tuấn 70, Nguyễn Minh Tuấn 70, v.v. Các tuyển sinh ăn ở tại chỗ do sự sắp xếp của ban giám đốc và trợ giúp của các anh em trên. Số dự thi khá đông từ các giáo xứ trong tỉnh Khánh Hòa, Cam Ranh, Nha Trang và Ninh Thuận, Phan Rang tụ về lên đến hơn cả trăm, trăm rưỡi. Các tuyển sinh được trải nghiệm cuộc sống tu học theo giờ giấc của chủng viện: Thánh lễ buổi sáng, ăn uống, nghỉ ngơi, chơi giỡn, sinh hoạt theo giờ giấc chủng viện, ngủ đêm tập thể tại phòng ngủ chú nhỏ nhằm để ban Giám đốc quan sát và theo dõi...



Việc in ấn đề thi, lúc đó chưa có computer, máy in, bản thân phải đánh máy trên giấy stencil rồi

đem đi quay ronéo nhân lên nhiều bản. Ngày xưa khi quay ronéo cours học ở ĐCV Xuân Bích Huế và những năm đầu ở ĐCV Sao Biển tại Thanh Hải cũng đều như thế vì đó là phương pháp phổ biến lúc bấy giờ.

Thời gian ngắn ngủi, chỉ có ba ngày đêm sống với nhau, nhưng cũng tạm đủ để các ứng sinh làm quen với giờ giấc trong chủng viện sau này và cũng để Ban Giám đốc nhận xét, quan sát và đánh giá xét tuyển. Thật ra, việc xét tuyển chủ yếu nhắm vào việc học văn hóa, trí thông minh, nhưng vẫn để ý đến hạnh kiểm đạo đức. Vẫn còn nhớ Lâm Anh Toàn, quê Tấn Tài, Phan Rang đậu thủ khoa trong đợt xét tuyển này. Sau này biết được anh ta là em của Lâm Anh Tuấn, Lâm Bích, đã từng là một giáo viên dạy cấp I tại trường trung, tiểu học Lâm Sơn và thường hay cùng với ban giám hiệu và các thầy cô Công giáo lúc đó vào nhà xứ chơi và chuyện vãn. Lớp 73 vừa đậu chính thức vừa đậu vớt 64 người, trong đó dường như có anh em trùng tên rất nhiều: trước tiên có bốn anh em tên Tuấn: Nguyễn Hữu Tuấn, Bùi Anh Tuấn, Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Văn Tuấn, ba anh em tên Anh: Nguyễn Gia Hoàng Anh, con thầy Nguyễn Gia Bá dạy toán, Nguyễn Hoàng Tuấn Anh và Phạm Tuấn Anh, ba anh em tên Minh: Nguyễn Quang Minh, Trần Quang Minh và Nguyễn Văn Minh, ba anh em tên Sơn: Lâm Tùng Sơn, em của Lâm Quang Tiến

67, Hoàng Minh Sơn và Phạm Văn Sơn, hai anh em tên Đức: Mai Thiện Đức và Nguyễn Minh Đức, hai anh em tên Hùng: Nguyễn Thanh Hùng và Trần Thế Hùng, hai anh em tên Lợi: Nguyễn Hữu Lợi, con thầy Nhạc và Nguyễn Huy Lợi, hai anh em tên Long: Nguyễn Ohi Long và Lê Long, hai anh em tên Nhân: Nguyễn Bá Nhân và Trương Ngọc Nhân, hai anh em tên Phong: Nguyễn Thanh Phong và Nguyễn Hùng Phong, hai anh em tên Quý: Ngô Quý và Ngô Văn Quý, hai anh em tên Vĩnh: Mai Xuân Vĩnh và Võ Xuân Vĩnh. Quả thật lớp 73 đúng là có nhiều anh em trùng tên nhau, có lẽ anh em trùng tên nhiều nhất trong số các lớp của Sao Biển. Lớp hiện tại có ba linh Mục: Cha Mai Xuân Vĩnh, hiện là giáo sư ĐCV Sao Biển Nha Trang, Cha Nguyễn Phúc Hòa quê Thanh Điền, Phan Rang và cha Nguyễn Hữu Lợi dòng Máu Châu Báu Chúa Giê su đang ở Sài Gòn. Có Võ Đình Linh từng là trưởng ban đại diện vùng SGPC và hiện tại là thủ quỹ của vùng. Có Hoàng Đình Thọ, chuyên viên âm thanh, ánh sáng vừa được anh em vùng Nha Trang Phụ cận bầu làm đại diện vùng từ năm ngoái. Có Hoàng Quang Sáng, em của Hoàng Quang Ánh 70. Anh em 73 có những anh em rất năng nổ như Võ Đình Linh từng đảm nhiệm Trưởng ban đại diện vùng sau khi Nguyễn Lương Thiện 70 rời bỏ dương thế và Hoàng Đình Thọ cũng vừa được anh em tín nhiệm bầu làm Trưởng ban đại

diện vùng Nha Trang & phụ cận từ năm ngoài thay anh Nguyễn Đức Thắng 72. Riêng Võ Đình Linh, cá nhân thường xuyên đồng hành trong những dịp lễ thành hôn, thăm viếng tang gia của anh em trong vùng, rất được anh em tín nhiệm và đồng cảm với hoàn cảnh gia đình: hiền thê thường xuyên đau bệnh, con cái còn trong tuổi học hành chưa thành danh nên phải cày với nghề nhiếp ảnh cho những ngày lễ tế đình, hội nhóm, thỉnh thoảng những lễ cưới con cháu người quen biết và thân thiết. Còn cha Nguyễn Hữu Lợi, con thầy Nhạc và bào đệ của cha Nguyễn Hữu Giải (Huế), hiện trú tại Sài Gòn, được anh em chọn làm cha linh hướng cho anh em trong vùng, thường xuyên có mặt trong những lần họp mặt của anh em SGPC trừ những lần bị bận công tác ở nước ngoài hoặc bận giảng tĩnh tâm cho các hội đoàn trong nước, chia sẻ Lời Chúa rất chân thực trong những lần dâng lễ cầu cho các ân sư và anh em đã qua đời vào tháng 11 mỗi năm do BÐD vùng tổ chức. Gia đình thầy Nhạc, hình như sau Tết Mậu Thân, di chuyển về Nha Trang sinh sống. Năm 72, khi về dạy Sao Biển gặp thầy đang dạy Pháp văn cho lớp 6, lớp 72 lúc bấy giờ. Thật ra năm 66 khi ra Huế học, lớp 59 và 60 cũng đã biết gia đình Thầy rồi. Thầy Nhạc dạy Pháp văn cho các lớp nhỏ tại Thiên Hữu. Gia đình Thầy tá túc trong khuôn viên trường, các chú Seconde và Première học trên lầu 2, nhìn xuống

thấy rõ các sinh hoạt trước cửa nhà thầy. Rất quen biết anh Nguyễn Hữu Huệ, lúc đó học Sư Phạm tại Đại học Huế, cứ ngỡ anh đang đang theo ngành y. Trong những lần nghỉ giữa các trimestres, anh thường ghé sân bóng rổ chơi với anh em. Còn cha Nguyễn Hữu Giải, GHHV, sau này mới biết cũng là con của thầy Nhạc... Trong vùng SGPC, ngoài cha Lợi và Võ Đình Linh ra còn có Trần Huy Vân, Phạm Như Văn, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu và Nguyễn Bá Nhân. Nhưng Nhân ít đi sinh hoạt vùng nên ít thân thiện hơn.

Đó là bấy nhiêu sự có thể biết và viết được về lớp 73. Mừng 50 năm của lớp, chắc anh em trong lớp cũng đã lên kế hoạch mừng ngày kỷ niệm vàng này vì dịch Covid không còn ảnh hưởng mạnh. Xin chúc mừng anh em lớp 73. Chúc anh em thành công trong cuộc sống, luôn được nhiều hồng ân theo Thánh Ý Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Sao Biển chúng ta.